

Wat corona in Frankrijk doet

Het coronavirus, dat in Wuhan begon, houdt intussen de hele wereld in zijn greep, hoewel het ene land zwaarder wordt getroffen dan het andere. Zo was de lockdown in Frankrijk langer en zwaarder dan in Nederland. Maar ook als het gaat om oorzaak en gevolg, is er verschil tussen Nederland en Frankrijk.

Wat in Nederland niet gebeurt, gebeurt in Frankrijk namelijk wél.

In Nederland krijgen de carnaval-feestvierders niet de schuld van de coronagolf in Nederland. In Frankrijk ligt dat anders: een grote evangelische samenkomst werd als 'superspreader' aangewezen. Daardoor werd de houding ten opzichte van de kerken nog negatiever dan die al was; het leidde zelfs tot doodsbedreigingen aan het adres van de voorganger van die bewuste samenkomst.

Dat de Franse Raad van State heeft bepaald dat het verbod op kerkdiensten een aanslag op de vrijheid van godsdienst is, is goed nieuws voor onze broeders en zusters. Maar het sentiment dat onder mensen leeft, is daarmee niet zomaar weggenomen.

De andere kant is er óók. Net als in de Nederlandse kerken, maakt het coronavirus ook in de Franse kerken enorm veel initiatieven en inventiviteit los als het gaat om het uitzenden van kerkdiensten of het verspreiden van boodschappen. Bekijk op de website van de SSGKF eens de paasdienst in Aix-en-Provence, of de video van het paaslied 'A Toi la Gloire' die vele malen werd bekeken en gedeeld.

Als het dan, de zondag na Pinksteren, de zondag voor de lijdende kerk is, sta er dan ook eens bij stil dat de lijdende kerk opeens best dichtbij komt. En tegelijk: niet alleen het lijden komt dichtbij, maar ook de veerkracht die juist de lijdende kerk wereldwijd zo kenmerkt.

Moge de HEER het getuigenis van óók de broeders en zusters van de UNEPREF-kerken zegenen. Zodat Zijn Koninkrijk meer en meer gestalte krijgt, en Zijn Naam meer en meer eer ontvangt.

A Toi la gloire!

Meer weten? Kijk op www.ssgkf.nl