

Stichting Steun Gereformeerde Kerken In Frankrijk

Eendrachtspark 45 • 1402 RK Bussum

Tel. 035 - 6918366 • mjstrengholt@wish.net



Aan de kerkenraden van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland
en van de Nederlands Gereformeerde Kerken
en aan alle particuliere gevers die ons werk steunen

Goes/Bussum, juli 2003

Geachte broeders en zusters,

Door deze nieuwsbrief willen we u opnieuw op de hoogte stellen van de activiteiten van de Stichting Steun Gereformeerde kerken in Frankrijk. In november deden we een beroep op u om een extra gift over te maken voor de Franse kerken die ernstig getroffen waren door de overstromingen van vorig jaar. Laten we beginnen met u heel hartelijk te danken voor de ruime respons die we op die oproep kregen.

Inmiddels kon een bedrag van € 8.000 worden overgemaakt naar het centrale orgaan van de Églises Réformées Évangéliques Indépendantes, dat zorg draagt voor een eerlijke verdeling van dit bedrag. Bij dit centrale orgaan, de zogeheten Commission Permanente, hebben inmiddels verschillende kerken en diaconieën een aanvraag voor steun ingediend. Het heeft een behoorlijk lange tijd geduurd voordat duidelijk werd, wat er precies door verzekeringsmaatschappijen gedekt werd en wat niet. Tot nu toe kon op verschillende plaatsen al nood gelenigd worden en loopt de stroom van aanvragen nog even door. Wanneer er meer overzicht is, zullen we u een indruk geven van wat er precies met het geld gebeurd is. Namens de Franse broeders en zusters in elk geval nogmaals onze hartelijke dank.

PROJECTEN VOOR 2003

De werkwijze van onze stichting is u wellicht bekend. Wij vragen elk jaar aan de Franse kerken zelf een aantal projecten voor te dragen die we metterdaad kunnen ondersteunen vanuit Nederland. Wie deze zomer een Franse kerk opzoekt zal er ongetwijfeld (opnieuw) van onder de indruk raken, hoezeer wij bevoorrecht zijn ten opzichte van de Franse broeders en zusters. Zij moeten vaak met een heel kleine groep samenkomen, die bovendien in financieel opzicht dikwijls minder bedeeld is dan bij ons doorgaans het geval is. Toch mogen we zien dat de Heer zijn kerk niet loslaat en dat er steeds jongeren en ouderen met nieuwe moed doorgaan op de plaats waar zij wonen en werken. Een groot deel van het bedrag dat van ons gevraagd wordt is direct bedoeld om evangelisatiewerk te ondersteunen of om broeders en zusters met elkaar in contact te laten komen. Dat contact met elkaar in een bepaalde ontmoetingsruimte of op een kamp is in Frankrijk nog meer dan bij ons nodig tot versterking van de gemeenschap der heiligen.



De projecten die we dit jaar ondersteunen hebben hier alles mee te maken. Ons is een bijdrage gevraagd voor:

- De bouw van een ontmoetingscentrum voor de kerk van Montauban in het zuidoosten van Frankrijk. Dit is de kerk waar ds. D. Brienen aan verbonden is. Zij hebben een grootschalig project voor ogen, waar wij een in verhouding kleine bijdrage aan leveren, € 1.800.
- Onderhoud van het centrum Béthanie in de buurt van Alès. Dit is een vakantiecentrum, waar groepen jongeren van-

Bankrelaties: Postbank 215697, Rabobank 31 34 14 629

beide t.n.v. Penningmeester Stichting Steun Gereformeerde Kerken Frankrijk te Eindhoven
Ingeschreven bij de K.v.K. voor Eemland onder nummer 41189245

uit de kerken ontvangen kunnen worden. Tevens worden hier vanuit de kerken vakantiecampen voor kinderen georganiseerd. In Frankrijk gaan veel kinderen met een dergelijk kamp mee. De kampen die door kerken worden georganiseerd worden door veel onkerkelijke kinderen bezocht. We hebben gehoord dat verschillende trouwe leden van de Églises Réformées Évangéliques door een dergelijk kamp voor het eerst met het evangelie in aanraking zijn gekomen.

Onze bijdrage van € 2.500 wordt besteed in het kader van een opknapbeurt die door een groep Nederlandse en Franse jongeren gezamenlijk zal worden verricht.

- Verbouwing en enkele noodzakelijke aanpassingen in de kerk van Nîmes, € 2.250.
- Een evangelisatieproject in Lambesc. Dit project wordt door ons al veel jaren ondersteund en heeft in het dorpje Lambesc een duidelijke betekenis. Onze bijdrage van € 800 is bedoeld voor de reiskosten van sprekers en verdere onkosten voor de organisatie van bijeenkomsten voor rand- en buitenkerkelijken.
- De verblijfkosten van een jongerenreis naar Nederland. De commissie voor het jeugdwerk van de Franse kerken heeft een uitnodiging laten uitgaan aan jongeren uit het kerkverband van de Églises Réformées Évangéliques Indépendantes om mee te gaan met een reis om in Nederland. De bedoeling was kerken en christenen in Nederland te ontmoeten en de band met elkaar te versterken. Inmiddels heeft de reis plaatsgevonden in de week na Pasen. Er zijn veel goede ontmoetingen geweest. De reacties die we later kregen van veel jongeren waren hartverwarmend. Onze bijdrage aan deze reis: € 2.250.
- De predikantenconferentie, die elk jaar gehouden wordt. Onze bijdrage is € 1.900.

FRANKRIJK BIJ U

Wilt u wel eens meer horen over de situatie van de kerk in Frankrijk, en de projecten die wij steunen? Dan is er de mogelijkheid om in uw gemeente door ons een presentatie te laten verzorgen waardoor een en ander nog wat dichterbij kan komen en de situatie van de Franse kerken onder de aandacht van gemeenteleden gebracht kan worden. Tel. 0113-222146 of 035-6918366, e-mail mjstrengholt@wish.net.



De kerk van Anduze

BETROKKENHEID

We hopen dat uw betrokkenheid bij de broeders en zusters in Frankrijk zal blijven bestaan. Wanneer er gelegenheid is om deze zomer eens een kerkdienst in Frankrijk te bezoeken, kunnen we die betrokkenheid laten merken. Bij onze secretaris is een geactualiseerde lijst met adressen te verkrijgen van de Églises Réformées Évangéliques Indépendantes, waarop de aanvangstijden van de kerkdiensten vermeld staan.

Uw betrokkenheid wordt gemerkt in de giften die elk jaar kunnen worden doorgegeven aan de kerken in Frankrijk waarvoor zij u van harte bedanken. We hopen dat u ook dit jaar een bijdrage voor de genoemde projecten wilt geven en wijzen u op het gironummer onderaan deze brief.

Frankrijk is meer dan alleen een mooi vakantieoord. We willen de kleine kerkjes waar we ons mee verbonden weten blijvend ondersteunen en hopen dat wij daarin ook op uw steun kunnen blijven rekenen.

Met vriendelijke groet, namens de Stichting Steun Gereformeerde Kerken in Frankrijk,

M.C. Mulder
voorzitter

M.J. Strengholt
secretaris