

Stichting Steun Gereformeerde Kerken In Frankrijk

Bergakkerweg 34 • 8071 CG Nunspeet



0341-26 43 85 • mjstrengholt@wish.net

Aan de kerkenraden van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland
en van de Nederlands Gereformeerde Kerken
en aan alle particuliere gevers die ons werk steunen

Goes/Nunspeet, februari 2006

Hartelijk willen we u danken voor de steun die we in het afgelopen jaar van u ontvingen. Mede door uw bijdrage kon aan diverse projecten in de kerken in Frankrijk hulp worden geboden.

Zoals u wellicht weet vragen wij elk jaar aan de Commission Permanente van de Eglises Réformées Evangéliques Indépendantes – de kerken waarmee wij in Frankrijk verbonden zijn – op welke plaatsen er dringend steun nodig is. De Commission Permanente, het bestuursorgaan van de genoemde kerken, stelt alle kerken in Frankrijk in de gelegenheid een steunaanvraag in te dienen. En elk jaar komt er op die manier een heel aantal projecten bij ons binnen, waarvoor de kleine en vaak noodlijdende gereformeerde kerken in Frankrijk onze hulp vragen.

POSITIEF

Het afgelopen jaar hebben we aan alle steunaanvragen kunnen voldoen. Zo is er een bijdrage geleverd aan evangelisatieprojecten van diverse gemeenten en aan de verbouwing van een kerkje in St. Martial, een van de kerken waar ds. D. Brien en aan verbonden is. We hebben bij kunnen dragen aan de reiskosten voor predikanten voor het bijwonen van de jaarlijkse predikantenconferentie, aan de uitgave van een kerkblad en aan de renovatie van een kerkelijk vakantiecentrum. In dit vakantiecentrum kunnen jongeren uit heel Frankrijk een vakantieweek in positief christelijke sfeer ontvangen. Het is ons gebleken dat dat voor veel kerkelijke jongeren een van de weinige gelegenheden is om met andere gelovigen in aanraking te komen. In veel kleine kerken functioneert het jeugdwerk zo moeilijk, dat er dringend behoefte is zo af en toe een meer kerkelijke jongeren te ontmoeten. Omdat de afstanden groot zijn, kan dat praktisch vrijwel alleen in een vakantieperiode. Dan is zo'n vakantiecentrum, dat door de kerken zelf onderhouden wordt, een zeer welkome mogelijkheid van



Positieve invloed op kinderen... (foto M.C. Mulder)

contact.

Daarnaast worden er in zo'n vakantiecentrum ook andere groepen ontvangen, randkerkelijke jongeren, of kinderen die door hun ouders gestuurd worden naar een vakantieadres, waarvan ze hopen dat het een positieve invloed op die kinderen heeft. We hebben ook dit jaar weer gehoord dat verschillende kinderen juist langs deze weg met het evangelie in aanraking zijn gekomen en tot geloof gekomen zijn.

PRAKTISCH

In mei van het afgelopen jaar hebben we naast financiële steun ook praktische steun kunnen geven aan de renovatie van het vakantiecentrum Béthanie in Zuid-Frankrijk. In samenwerking met Dienstverlening Jongeren Wereldwijd is een groep jongeren vanuit onze kerken een week op



Jongeren uit Nederland aan het werk in Béthanie (foto M.C. Mulder)

kopen, maar moet nu een aantal aanpassingen doen aan het interieur. De kerk van Nîmes vraagt een bijdrage voor nieuwe tafels en stoelen. Telkens gaat het bij de bedragen die van ons gevraagd worden om een deel van de kosten, waarbij de eigen gemeenten zelf of andere bronnen ook een groot deel bijdragen.

MISSIONAIR

Een aantal andere steunaanvragen is gericht op mogelijkheden het evangelie in Frankrijk uit te dragen. Ook al zijn de kerken klein, men is zich van de enorme taak bewust de boodschap van de Here Jezus Christus in de geheel gesecculariseerde samenleving naar buiten toe te laten klinken. Dat gebeurt op veel plaatsen door middel van concerten, waar mensen nog wel naar toe komen, via muziek en zang, waarbij een getuigend woord op de aanwezigheid van de plaatselijke kerk kan wijzen. Ons is gevraagd bij te dragen aan evangelisatieconcerten in de kerken van Lambesc en in Branoux, beide in Zuid-Frankrijk, en aan de opname van een tweetal CD's voor evangelisatiedoeleinden.

Verder is er op dit moment veel aandacht voor een tweetal projecten waarbij in alle Franse kerken de jongeren worden opgeroepen meer betrokken te zijn bij zendingswerk in (Franstalig) Noord-Afrika, maar ook in de eigen steden. De hoop is dat er initiatieven komen vanuit plaatselijke jeugdgroepen, die op hun beurt ook weer positief kunnen inwerken op eigen kerkelijke betrokkenheid. Hiervoor zijn verschillende ontmoetingen georganiseerd in weekenden, waarvoor aan ons ondermeer een bijdrage voor het maken van folders en voor reiskosten gevraagd wordt.

VERHOGING

Tenslotte wordt ons opnieuw wordt een bijdrage aan de organisatie van de jaarlijkse predikantenconferentie gevraagd. Wij hebben het totaal van onze bijdragen voor 2006 kunnen ophogen tot een bedrag van € 15.000. We hopen dat we met uw hulp het komend jaar deze steun ook metterdaad kunnen bieden.

Namens ons Franse broeders en zusters willen we u hartelijk bedanken voor uw blijvende betrokkenheid en steun. We wijzen u nog op de mogelijkheid dat er vanuit onze stichting iets verteld kan worden over de geschiedenis van de Franse kerken en van het werk van onze stichting op een gemeenteavond. Wanneer u daarvoor belangstelling heeft, neemt u dan contact op met de secretaris van de stichting.

Namens het bestuur van de Stichting Steun Gereformeerde Kerken in Frankrijk,

M.C. Mulder
voorzitter

M.J. Strengholt
secretaris